

Eindbestemming in Zicht

Goedemorgen allemaal, wat een rare week hebben we achter de rug! Wat een regen! En heel vele mensen hebben daar overlast van: veel evacuaties zelfs. Tegelijkertijd was er een ander soort evacuatie: de drang om Nederland zo snel mogelijk te verlaten —voordat de grenzen sluiten! Veel mensen zaten op het puntje van hun stoel om maar op tijd weg te zijn!

Maar als je eenmaal eindelijk lekker op je bestemmingsplek bent aangekomen, blijkt het niet zo eenvoudig om **in de sfeer** te komen. BN-de Stem had gisteren de kop:

“hoe houd je het gezellig bij het opzetten van de tent?”

Er blijkt gevaar ‘op de loer’ te liggen bij aankomst op de plek van bestemming. Je relaties blijken dan misschien niet zo tent-stress-bestendig als je je gedacht had. Je komt vermoeid op misschien onbekend terrein aanrijden. Je hebt hoge verwachtingen. Maar omdat je de tent niet elke dag gebruikt, mis je nog wat vaardigheden. En als dat niet direct lukt, is dat gelijk een deukje voor je ego. Je ‘inner-control freak’ kan daardoor *behoorlijk* wat last van hebben! Ik houd niet zo van kamperen. Maar toch herken ik de stress bij de aankomst op de vakantiebestemming. Zelf noem ik het ‘check-in stress’ -- en die ken ik maar al te goed. Voordat ik erg in heb, kom ik in een soort ‘overlevingsstand’ terecht. Vraag het aan Lans of mijn kids. Bij aankomst op bestemming hebben ze geleerd om me gewoon in de auto op te sluiten totdat het geregeld is!

En dan heb ik het nog ‘maar’ over vakantie stress! Laten we onze blik nog wat verruimen. Door corona zitten veel mensen in hun eigen ‘overleving’ stand. Je wilt soms wel een halt toeroepen aan alle ellende: “en NU is het afgelopen!” Nu we hopelijk het ergste achter de rug hebben, willen we veel meer dan alleen overleven, toch?!!! We willen de vele losse draden weer oppakken. We zijn ons **aan het heroriënteren**, en vragen ons regelmatig af: wat is echt belangrijk? Waar ga ik mijn kostbare tijd *nu* insteken?

Was dat nou *heel anders* in de eerste eeuw, voor de eerste volgelingen van Jezus? Nee, hoor, ook **zij** moesten zich steeds weer aanpassen aan nieuwe omstandigheden, en nieuwe afwegingen maken. Ook **zij** hebben zich afgevraagd, *hoe houdt ik mijn belangrijkste relaties in stand?* En, tussen alle goede dingen, *hoe bepaal ik voor mijzelf wat écht belangrijk is?* Paulus bespreekt deze thema’s, en nog veel meer, in zijn brief aan de Filippenzen.

Eerst wat achtergrond: De brief aan de Filippenzen is door de apostel Paulus geschreven aan mensen die hij al heel lang kent. Paulus zit ver weg in Rome, onder huisarrest, opgepakt vanwege zijn geloof. Maar, omdat hij Romeinse burger is, heeft hij het recht gehoord te worden door de Romeinse Keizer. Uiteindelijk zal dat voor hem bijna tien jaar huisarrest betekenen! Het zijn onzekere tijden voor zowel Paulus als voor de mensen die zich met hem verbonden voelen.

Wat voor brief is dit? Ondanks de omstandigheden, is dit de blijste brief van Paulus in het NT. Van begin tot eind gaat het over onze liefdesrelatie met God door onze Heer Jezus—en hoe die relatie alles bepaalt. Daar gaan we vandaag op in. De brief bevat bekende en

geliefde teksten. één daarvan zit in onze tekst vandaag en blijkt – en dat is geen verrassing— de sleutel tekst te zijn!

Filippenzen 1:6 'ik ben er van overtuigd dat Hij die een goed werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus' **NBV**

Wat een houvast is deze tekst! God heeft een plan en zal het voltooien! Om hier meer grip op te krijgen, wil ik met jullie naar de context van dit vers kijken.

Laten we onze tekst voor vandaag lezen

FILIPPENZEN 11 Deze brief is van Paulus en Timoteüs, dienaren van Jezus Christus. Wij doen de groeten aan alle mensen in Filippi die in Jezus Christus geloven, en aan hun leiders. 2Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. 3Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. 4Altijd als ik voor jullie bid, ben ik blij over jullie. 5Want jullie hebben het goede nieuws geloofd vanaf de eerste dag [dat jullie het hoorden]. En jullie geloven het nog steeds. 6God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. 7Het is voor mij heel vanzelfsprekend om zo over jullie te denken. Dat komt doordat jullie en ik heel veel van elkaar houden. Want ik weet dat de liefde van God die in mij is, ook in jullie is. Want jullie zijn één met mij, nu ik gevangen zit en ik mij [bij de keizer] moet verdedigen en ik moet uitleggen wat ik precies geloof. 8God weet dat ik er met de liefde van Christus naar verlang om jullie weer te zien. 9Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien. Want daardoor zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen. 10Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt. 11Dan zal aan jullie te zien zijn hoe God jullie heeft veranderd sinds Hij jullie heeft vrijgesproken van schuld. En dat allemaal dankzij Jezus Christus. Daardoor zullen de mensen God eren en prijzen.

Vers 6 is in de **BasisBijbel** als volgt vertaald: *God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt.*

We gaan meteen inzoomen op het gebed dat Paulus uitspreekt in Vs9-11. Want in dit gebed voor zijn vrienden geeft Paulus aan hoe God zijn 'goede werk in ons afmaakt'. Zijn gebed is dat zijn vrienden hun liefdesrelatie met God verder mogen ontwikkelen. Paulus noemt vijf belangrijke componenten die op elkaar voortbouwen, onder de regie van de Heilige Geest. Laten we een kijkje nemen.

De eerste component: Paulus bidt in Vs 9A dat hun liefde aldoor blijft groeien. Essentieel in het leven zoals God het bedoelt *is de liefde voor God* en de mensen als Zijn kinderen. Dankzij Jezus zijn we nu in staat om, zonder schuld en vol vertrouwen, God als onze Vader te leren kennen. Dit is het **beginpunt** van Gods grote werk in ons.

Het begin van de vijf stappen **is in Gods handen**. Maar **wij** hebben **ook** een rol te spelen. Je kunt het vergelijken met je auto bij een wasstraat brengen. Eerst rij je binnen totdat je wielen goed staan. Maar de rest moet je overlaten aan de wasstraat, toch? Gods wasstraat begint bij Zijn Vaderlijke **voor-** en **in** ons. Agape-Liefde is de bron, de veilige plaats van waaruit we verder kunnen groeien. Als de Heilige Geest in ons hart uitroept, 'Abba, Vader', zijn we goed in staat **—dwz vol van Gods genade—** om te *groeien in kennis, wijsheid en inzicht*. **Dat is de tweede component, In Vs9B**. Als we steeds groeien *daarin*, ontwikkelt God in ons de vermogen om goed te zien. Zien wat de verschillen zijn. Dat is belangrijk om ...er achter komen wat het beste is — en dan **gezonde keuzes maken**. Dat is dus de **derde stap (vs 10)**: onderscheid kunnen maken. Als onze blik helder en vol licht is, leidt dat tot gezonde keuzes. Hier is een voorbeeld van wat ik bedoel met de tweede en derde stappen. Stel, je staat in een winkel en wil weten, 'he! is de kleur van dit broek nou zwart of blauw?' Je weet in ieder geval dat het heel donker is. Wat te doen? Als je rond kijkt in de rekken, zie je iets — een riem, bv-- waarvan je denkt, 'ha! dat is **echt** zwart.' Je haalt het erbij—en warempel—de broek blijkt nu diep donker blauw. 'De riem is waarlijk zwart', denk je. Je gaat vervolgens dicht bij een raam staan met daglicht erop, om er zeker van te zijn... Zo is het *een proces* in je leven. In dit opzicht, komt het beeld van een carwash **tekort**. Het is *geen eenmalige reis*. Het is *geen spoedcursus heiligboontje*. Je begint bij het vertrouwen in God en je zoekt wijsheid bij God en anderen. **Met Gods hulp ga je achteraan wat het beste is in een bepaalde situatie. "Zou het nou goed zijn om zus of zo te doen?"** Liefde blijft het allerbelangrijkste bij het maken van verstandige keuzes. Daarom begint Paulus met de liefde. Wijsheid zonder liefde kan tot minder gezonde keuzes leiden. En als je, zeg maar, leert genadevol om je heen te kijken en daarnaar te handelen—want daar gaat het om—groeit je steeds meer: **liefde gaat je leven beheersen**: je wordt wie je wilt zijn. Dat is dus **de vierde component**, zuiver en volmaakt (onberispelijk) worden: **Mensen die op de dag van Christus zuiver en volmaakt zijn, en één zijn met God. Ze zijn integer: ze doen met hun handen wat in God's hart leeft**. Daaruit ontwikkelt zich **de vijfde component**: vruchten dragen. In de NBV staat: 'vol van de vruchten van gerechtigheid' In de Basis Bijbel is het iets anders vertaald: '11Dan zal **aan jullie te zien zijn** hoe God jullie heeft veranderd.' Met andere woorden: Mensen kunnen God's werk **zien** in de *vruchten van ons leven*.

De reis begint en eindigt met de Agape-liefde van God! Dit gebed is allesbehalve sentimenteel. Paulus heeft inzicht van God hoe Hij zijn werk in ons wil volbrengen. En hij stemt ermee in, biddend dat God doorgaat met zijn plan. Ik ben er dankbaar voor. Net als jullie sta ik er middenin—want we zijn **samen** onderweg.

XXXXX

Ik wilde terugkomen bij het begin, waar we stilstonden bij de overlevingstraject van de afgelopen tijd. Corona heeft het moeilijk gemaakt om relaties te onderhouden. We verlangen naar connectie met elkaar. Tegelijkertijd hebben we misschien korte lontjes, zeg maar, als we 'de eindstreep' naderen.

Wat kunnen we doen? Het krant artikel "*Hoe houd je het gezellig bij het opzetten van de tent?*" geeft veel handige tips. En die zijn meteen in praktijk te brengen. Bijvoorbeeld: "thuis

oefenen helpt frustratie te beteugelen.” En: ‘Je kunt een deel van de spanning wegnemen door hulp te vragen.’ Ja hoor, gewoon verstandige dingen om te doen. De schrijver raad je ook aan ‘jezelf niet al te serieus te nemen’—wat in mijn geval enorm van toepassing is! Wat is het bevrijdend als ik kan met mijn gezin lachen om ‘monster-mom’s’ moeite met de beruchte ‘check-in’ moment. ‘daar komt ze weer!’

Deze praktische dingen moeten we niet onderschatten. Maar er is veel meer voor je, als je rekest op wat God aan het doen is. Jezus heeft ons de hoop gegeven dat God erbij is, dat we samen met Hem **en** met elkaar onderweg naar onze bestemming zijn. Hij is **zijn werk in je** aan het volbrengen. We hebben de grotere verhaal van Filippenzen 1v6 nodig om hoopvol te blijven – ondanks onze beperkingen.

Samenvatting:

--We hebben gezien dat God-- ongeacht je huidige omstandigheden-- Zijn plan zal volbrengen in je leven.

>>gevolg: Daar kunnen we kracht voor vandaag uitputten, en vrede. God heeft de overzicht

--We hebben gezien dat we samen onderweg zijn naar onze bestemming: de dag van Jezus Christus – als we zullen zijn zoals Hem.

>>gevolg: dit geeft ons zekerheid: Die bestemming zullen we bereiken want onze Hemelse Vader is machtig en liefdevol.

--We hebben gezien dat de Heilige Geest in jouw leven alle vaardigheden die je nodig hebt zal ontwikkelen.

>>tip: gebruik de carwash als bemoedigende beeld van Gods plan onder regie van de HG.